

Vannacht is het **Internationale Horrornacht**, het moment van het jaar waarop de negen meest kwaadaardige personages ter wereld samenkomen op een geheime, verborgen plek. De catering voor deze speciale gebeurtenis zal worden verzorgd door de **beroemde chef-kok Rauwert Ruwhart**.

En dan is het **middernacht** en tijd om **cadeaus** uit te pakken! Help de heks, de trol en de andere monsters bij het openmaken van hun pakjes door de **flappen** om te slaan. Van een oven om kinderen in te braden tot een katapult om muren te slopen, voor iedere gast is er wel een passend cadeau.

Maar dan blijft er één pakje over.
Is het een valstrik?



Een Vier Windstreken
Prentenboek

ISBN 978 94 6500 005 3



9 789465 000053

Xavier Salomó - Meritxell Martí

Het monsterlijke cadeau

De Vier Windstreken



Het monsterlijke cadeau

Xavier Salomó
Meritxell Martí

De Vier Windstreken

In samenwerking met de Anonieme Slechteriken
nodigt de Vakbond voor Monsters u uit voor de

Internationale Horrornacht

die zal plaatsvinden bij de eerstvolgende volle maan op de open plek bij De Oude
Boomstronk. Er zullen hapjes en drankjes worden geserveerd en de vakbond zorgt
voor een berg cadeautjes.

Het feest is alleen bestemd voor monsters.

Avondkleding is niet vereist.
We ontvangen graag een bevestiging van uw komst.

**Onthoud het wachtwoord:
'Suiker met rattenpoep is het
allerlekkerste snoep.'**



Xavier Salomó  Meritxell Martí

*Voor Jan, Lia, Pau, Arnau, Tomás, Laura en Gabriel
en alle cadeautjes die we nog te goed hebben.*



Het monsterlijke cadeau

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Antje Schoehuys-Blaak
Oorspronkelijke titel: *Un regal de por*
© 2024 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
Tekst copyright © Meritxell Martí, 2022
Illustraties copyright © Xavier Salomó, 2022
Voor het eerst uitgebracht in Spanje, door Editorial Flamboyant S.L.
in 2022 onder de titel *Un regal de por*
www.editorialflamboyant.com
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
NUR 273, 274 / ISBN 978 94 6500 005 3

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Vannacht is het Internationale Horrornacht, een geheim feest van monsters en slechteriken die samenkomen om te vieren wat ze hebben gedaan: alle nachtmerries die ze hebben veroorzaakt en al die mensen die ze hebben laten schrikken en bang hebben gemaakt. Daar zijn ze trots op!

Ze feliciteren elkaar dan en pakken cadeautjes uit.

Een voor een komen de gasten aan in het donkere bos.





‘Wachtwoord!’
‘Suiker met rattenpoep is het
allerlekkerste snoep.’
Waarna de wachter uitroept:
‘O struikgewas, maak baan
want de heer der verschrikkingen
komt eraan!’

De open plek in het bos schittert onder alle feestlichtjes. Chef Rauwert Ruwhart van restaurant De Rotte Vis heeft gezorgd voor de catering met culinaire klassiekers zoals de oogbalpiramide en drilpudding van vingerbotjesgelatine.

De obers serveren diverse heerlijkheden zoals glaasjes teer met mousserend rioolwater, hanenkamgebak en belegde toastjes met paté van kwijl, humus van slijk en rodemierenkaviaar.

Nadat iedereen is gearriveerd en elkaar heeft begroet, praten de gasten gezellig met elkaar.

‘Kun je mij alsjeblieft een oogbal aangeven?’ vraagt het slijmmonster aan de trol.

‘Eeuwen geleden dat we elkaar voor het laatst zagen!’ zegt de heks tegen de mummie.

En het spook vraagt aan de zombie: ‘Mmm, wat ruik je lekker! Is die eau de cologne gemaakt van verrotte rozen?’

